

Kirke i



**KRONBORGVEJENS
KIRKECENTER**

Missionsforbundet

Årstema 2018

Årstemaet for 2018, som vi på forskellig vis vil beskæftige os med året igennem, er "Kirke i virkeligheden". Vi tager allerede hul på det fra årets start, hvor vi har "21 dage med fokus på Gud". Her vil vi kigge på hvem det er der har sendt os ud for at være kirke i virkeligheden, hvem vi er sendt til, og hvad vi er sendt med. Det bliver 21 dage hvor vi på en særlig måde vil søge Gud for, hvad han har af planer for os som enkeltpersoner, og som menighed.

Dernæst vil årstemaet også fylde på vores gudstjenester. Vi vil som sidste år have fire forskellige vinkler på årstemaet i de 4 kvartaler, som du kan se her i brochuren. Der vil være 2-3 gudstjenester i kvartalet med disse temaer, og det vil fremgå af det normale program, hvornår de ligger.

Og hvorfor er det så så vigtigt at vi beskæftiger os med det at være kirke i virkeligheden? Det er det fordi, at ligesom de åndelige gaver Gud giver den enkelte ikke er til eget brug, men til gavn for fællesskabet, så er kirken heller ikke givet til menighedens egen gavn, men som et redskab til at løse den opgave alle der tror på Jesus har fået (Mat. 28:18-20) :

"Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«"

Så kirken er et redskab, og et redskab er aldrig målet i sig selv. Redskabet skal derimod tilpasses den opgave det skal hjælpe med at løse. Derfor må vi også se på os selv som kirke, og turde stille spørgsmålet: "Passer vores redskab i den udformning det har nu, til den opgave der skal løses i 2018?". Er vores fokus rigtigt? Er vores prioriteringer rigtige? Bruger vi energien rigtigt?

Det er store og svære spørgsmål – men også meget vigtige spørgsmål. De kræver at vi tør kigge på vores kultur og det vi gør med nye øjne, hvilket ikke altid er let. Men vi vil gøre forsøget, og vi glæder os rigtig meget til at arbejde med dette tema året igennem, og vi håber at du også vil være med på opdagelsesrejsen, og byde ind med dine tanker og ideer.

1. kvartal: Guds virkelighed

Hvad var Guds plan egentlig? Hvad var hans tanker med kirken? Lever vi op til det i dag? Hvordan er det gået igennem tiden? Hvad ligger der forude? Er den lokale kirke virkelig verdens håb?



2. kvartal: Vores virkelighed

Hvordan ser vi selv kirken, dens funktion og dens opgave? Hvem er vi kirke for? Spiller vores kirke den rolle i samfundet, som den var tiltænkt? Er det kirken der har en mission, eller er det Guds mission der har en kirke?



3. kvartal: Verdens virkelighed



Hvad ser verden, når den ser på kirken, eller på kristendommen generelt? Er den kirke verden ser, blot en tåget afspejling fra en svunden tid? Er det de ser og hører, på nogen måde noget der er relevant i deres virkelighed? Kan verden få øje på Jesus, eller står kirken i vejen?

4. kvartal: Guds Rige i virkeligheden

Hvad betyder det, når vi beder "Komme dit rige"? Hvordan kunne det se ud, hvis det kom endnu mere end det er i dag i Thy? Hvordan kan vi med Guds hjælp, løse den opgave vi fik for 2000 år siden, her i Thisted og omegn i 2018?

