



Sammen på vej



I 2018 undersøgte, vi hvad det vil sige at være kirke i virkeligheden. En af konklusionerne var, at det er at være på vej med de mennesker, der på en eller anden måde er på vej mod Jesus. Det behøver ikke nødvendigvis at være dem, der allerede sidder på kirkebænken, men kan være dem der går med længslen i deres hjerte om at lære Gud at kende. Husk f.eks. på Levi som Jesus mødte ved toldboden. Han var ikke en del af den daværende kirke, men han længtes efter at lære Jesus at kende. Da Jesus tilbød, at han kunne følges med ham, var han derfor straks villig til at bryde op.

Derfor vil vi i 2019 sætte fokus på, at vi alle er på vej et eller andet sted hen. Men følges vi med nogen, og hvor er vi i givet fald på vej hen? Hvor og hvordan møder vi "Levi", og hvad gør og siger vi, når vi følges ad? Skal vi som kirke følges med samfundet, eller skal vi gå vores egen vej?

1. kvartal spørger vi os selv: **Sammen på vej** – men hvorhen?
2. kvartal går vi **Sammen på vej** med Jesus.
3. kvartal skal vi **Sammen på vej** med dem vi møder.
4. kvartal er vi **Sammen på vej** med samfundet omkring os.

Så vores håb og vores bøn er, at vi i 2019 som menighed må vandre med hinanden uanset, hvor langt vi er kommet ad troens vej – men også at vi må slå følgeskab med de mennesker, vi møder rundt omkring, som har længslen efter at lære Gud bedre at kende. At vi må få modet til at tale med de mennesker, vi møder og se dem som dem de er, sådan som Jesus gjorde.

Nye tiltag ifbm. årstemaet

"Sammen på vej" Gudstjenester

I 2019 vil vi ca. et par gange i kvartalet afholde nogle "Sammen på vej" gudstjenester. Det er gudstjenester, hvor vi bryder den traditionelle gudstjenesteform og gør tingene lidt anderledes. Det kan være, at det bliver en Café gudstjeneste, eller hvor vi gør noget andet, som understreger, at vi er sammen på vej.

"Give me 5"

Selvom vi er "Sammen på vej", kender vi måske ikke altid dem, vi er på vej sammen med særlig godt.

Derfor vil vi efter gudstjenesterne hele året igennem opfordre til det, vi kalder "Give me 5," som i al sin enkelthed handler om, at du giver 5 minutter til én, du ikke kender så godt. Vi har det alle bedst, når vi er i vante rammer, og blandt mennesker vi kender, og derfor sætter vi os også ofte med de samme mennesker til kirkekaffen. Men hvad med de nye, som er blevet inviteret med på rejsen? Hvordan skal de finde nogen, de kender og er trygge ved, hvis ikke de lærer resten af flokken at kende?

Vi håber, det vil være med til at styrke fællesskabet og gøre det lettere at blive en del af flokken, og at understrege at vi er "Sammen på vej."

